

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Nieuwsbrief voor Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam

Nieuwsbrief 13 van november 2024

Beste vrienden en donateurs,

U ontvangt de dertiende nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam. Langzaam loopt het jaar tegen het eind. Wij willen u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond de Dorpskerk. Daarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:

- Berichten van uit het bestuur.
- Veel bezoekers op Open Monumenten Dag op 14 september.
- Presentatie over de geschiedenis van het sluisgebied op 3 oktober.
- Een blik in het verleden.
- Bericht van de penningmeester.
- Litho van de Dorpskerk verkrijgbaar.
- De Stichting biedt wijn en een kaars aan.
- Agenda.

Berichten van het bestuur

De achterliggende tijd wordt vooral gekenmerkt door de keuze van de Protestantse Gemeente Leidschendam (PGL) om de Dorpskerk uiteindelijk te gaan verkopen. Het bestuur van de Stichting is niet betrokken bij het verkoopproces maar is natuurlijk wel uitermate geïnteresseerd in de uiteindelijke beslissingen over de verkoop. Of en in welke vorm de Stichting kan blijven bestaan is afhankelijk van de keuzes bij verkoop. Duidelijk is wel dat de opzet van de PGL is om zo mogelijk niet op korte termijn de Dorpskerk af te stoten al was het maar omdat de andere kerk, de Kruisheuvelkerk, nog verbouwd moet gaan worden.

Ook is duidelijk dat in de verkoopbrochure de Stichting ook wordt vermeld.

Het bestuur blijft derhalve nog doorgaan ingezette weg en blijft nog activiteiten ondernemen.

Als Stichting zijn wij deelnemer in het Erfgoedpodium. Een overleg waarbij alle culturele stichtingen en verenigingen in Leidschendam en Voorburg kunnen aanschuiven. In het Erfgoedpodium hebben wij meegesproken over het nieuwe culturele beleid van de gemeente.

De Stichting is van mening dat de gemeente in het nieuwe beleid wel heel veel organisatie neerlegt bij de culturele stichtingen en verenigingen, die toch volledig op vrijwilligers draaien. Gelukkig kunnen wij als Stichting wel gebruik maken van enige subsidie voor het organiseren van activiteiten.

Open Monumenten Dag

Dit jaar vond Open Monumenten Dag plaats op 14 september. Het thema dit jaar was 'Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen. We werkten samen met de Vereniging Erfgoed Leidschendam, die in de kerk een fototentoonstelling organiseerden

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Wij ontvingen in de kerk meer dan 250 bezoekers. Ongetwijfeld heeft het mooie weer tot het succes bijgedragen. Zij konden genieten van een optreden van het a-capella koor Cantiamo, orgelspel van Theo Tetteroo en muzikale rondleiding in de kerkzaal en andere ruimte door Theatergezelschap Mar & Co. Ook was het mogelijk de toren te beklimmen.

Presentatie over de geschiedenis van het sluisgebied

Op donderdag 3 oktober 2024 heeft een presentatie plaatsgevonden over de de geschiedenis van het sluisgebied. Door een drietal inleiders, waarvan twee bestuursleden van onze Stichting, werden de bezoekers meegenomen in de historie van het gebied vanaf de prehistorie tot heden, ondersteund door beelden en films.

De kerk was ook bij deze presentatie zo goed al vol met ongeveer 125 bezoekers.

Mocht u de films en foto's van deze presentatie nogmaals willen bekijken dan kunt u die vinden op onze website (<https://www.vriendenvandedorpskerk.nl/videos/>)



Een blik in het verleden

De Stichting heeft een begin gemaakt van het verzamelen van gegevens over de geschiedenis van de kerk. De oude archieven van onze kerk zijn al heel lang geleden overgedragen aan de gemeente Leidschendam. De archieven van de gemeenten Leidschendam en Voorburg zijn vervolgens overgedragen aan het archief van de gemeente Den Haag. Daar moeten wij dus zijn om onderzoek te doen.

Inmiddels hebben wij wel de nodige stukken gevonden maar deze handgeschreven stukken in wat oud-Nederlands zijn dan nog moeilijk te ontsluiten. Wij doen daar, met medewerking van de Vereniging Erfgoed Leidschendam, moeite voor.

Inmiddels hebben wij wat stukken 'hertaald'. U ziet stukken, die zijn opgesteld in 1798. In 1795 werd Nederland binnengevallen door de Fransen. De stadhouder Willen V werd verjaagd en de Bataafse Republiek werd uitgeroepen. In 1798 volgde een nieuwe grondwet met een strikte scheiding van kerk en staat.

In het licht van deze scheiding van kerk en staat moet u de briefwisseling zien. Deze gaat over de (gemeente)wapens, die in de Dorpskerk te zien zijn. Die moeten worden verwijderd. U kunt lezen dat de Kerkmeesters hebben getracht om de wapens te behouden. Dat is voor een flink stuk niet gelukt. De glas-in-lood ramen, met allerlei wapens van de schenkers, zijn verwijderd. Schijnbaar waren er

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



ook wapens geschilderd op het plafond. Ook die zijn verdwenen. Wel kunt u momenteel nog het in hout gesneden wapen van de gemeente Leiden op de herenbank bewonderen. Het verhaal gaat dat dat wapen wel verwijderd is geweest maar op het dak van de herenbank is gelegd zonder te worden vernietigd. In die tijd was er nog geen balkon in de kerk en geen orgel op de huidige plek. Men kon dus niet makkelijk op het dak van de herenbank kijken en dat heeft het wapen waarschijnlijk gered zodat wij het heden ten dage nog kunnen bewonderen.



Bericht van de penningmeester

Onze penningmeester laat weten dat een aantal Vrienden de jaarlijkse betaling nog niet heeft gedaan. Wij willen u vriendelijk vragen om – als u de betaling nog niet heeft gedaan – deze alsnog zo snel mogelijk te doen. Dat kan op IBAN-rekening NL27RABO0343409542 ten name van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam.

Litho van de Dorpskerk

Bij Open Monumenten Dag in 2023 werd buiten bij de sluisbrug door de Rijswijkse kunstenaars Mariska Mallee en Ben Stolk, die helaas dit jaar is overleden, een litho gemaakt van onze Dorpskerk.

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Inmiddels heeft de Stichting een aantal litho's bij de kunstenaars besteld om deze aan belangstellenden aan te bieden. U kunt deze ingelijst of niet ingelijst bij ons bestellen. De kosten van de ingelijste litho is € 72,50. Een niet ingelijste litho kost € 37,50.

U kunt er een bestellen via ons info-mailadres dat u op onze website kan vinden.



De Stichting biedt nog steeds wijn en kaarsen aan

Onze nieuwe witte wijn moet u echt eens proeven. Ook onze rode wijn is niet al te zwaar en is heel goed te schenken tijdens de lange, winterse avonden. Als u ze nog niet geprobeerd heeft dan is het nu echt de tijd daarvoor.

Onze 'Eglise du Village' rood kost € 8,90 per fles. Een doos van 6 flessen kost € 50.

Onze voortreffelijke 'Eglise du Village' wit kost ook € 8,90 per fles. Een doos van 6 flessen kost € 50.

De kaarsen maken het gezellig en doen het prima als een geschenk. Ze kosten € 8,50 per stuk.



De wijn en de kaarsen kunnen besteld worden bij Bert van Viegen onder telefoonnummer 06-22458228 of Aad Luiten onder telefoonnummer 06-53812291. Bij bestelling van een doos (wit en/of rood) wordt deze thuisbezorgd als u binnen 5 km van de Dorpskerk woont.

Als de kerk open is dan kunt u de wijn en de kaars ophalen.