

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Nieuwsbrief voor Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam

Nieuwsbrief 9 van maart 2023

Beste vrienden en donateurs,

Voor u treft u aan de negen nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam. Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er de nodige activiteiten geweest in de Dorpskerk en staan er inmiddels ook weer nieuwe activiteiten op stapel. Daarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:

- Jaarverslag en financieel jaarverslag over 2022.
- Eerste Vriendendag op 17 november.
- Een terugblik op diverse concerten en lezingen.
- De stand van zaken verdere verbouwingsplannen.
- Een stukje geschiedenis van de Dorpskerk.
- De Stichting bied nog steeds wijn en een kaars aan
- Agenda.

Jaarverslag en financieel jaarverslag 2022

Het bestuur heeft inmiddels het jaarverslag en het financieel jaarverslag over 2022 vastgesteld. U kunt deze stukken vinden op onze website.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de terugkeer naar de normale situatie van voor de COVID-crisis. Er waren een aantal zeer succesvolle evenementen. Hopelijk kan die trend in 2023 worden doorgezet.

Terugblik op de eerste Vriendendag op 17 november 2022

Op donderdag 17 november 2022 in de avond heeft de eerste Vriendendag van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam plaats gevonden. Wij hadden alle vrienden, donateurs en relaties voor deze avond uitgenodigd en de avond ook gemeld via Het Krantje en Vlietnieuws.

Op het programma stonden muziek gespeeld door de organist van de Dorpskerk, een film die oorspronkelijk bedoeld was voor het feest van 75 jaar Vrijheid en natuurlijk een hapje en een drankje. Toch vonden niet al te veel mensen de weg naar de Dorpskerk. Dat vonden wij teleurstellend. Het bestuur gaat zich beraden over een andere wijze om de Vrienden meer bij onze Stichting te betrekken.

Diverse concerten en lezingen

In het najaar hebben een flink aantal concerten en een lezing in de Dorpskerk plaatsgevonden. Wij pikken er een paar uit.

Op 20 oktober 2022 heeft de bekende Herman Pleij in de Dorpskerk voor de Vereniging Erfgoed Leidschendam een lezing verzorgd. Wellicht bent u bekend met de

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Vereniging Erfgoed Leidschendam of wellicht ook niet. In dat laatste geval willen wij u adviseren om eens op de website van deze vereniging te kijken.

Bij de lezing, die normaal alleen voor leden van de Vereniging toegankelijk is, waren de Vrienden ook gratis welkom. Het was een interessante lezing waarbij ongeveer 90 mensen aanwezig waren.

Verder was er het groot opgezette programma van Gitaar aan de Sluis met overdag een workshop en in de avond ook een druk bezet concert van twee meestergitaristen op de klassieke gitaar.

De stand van zaken van de verdere verbouwingsplannen

Wij hebben u eerder op de hoogte gebracht van de verbouwplannen van de Binnenhof. Bij een gemoderniseerde kerkzaal past immers een gemoderniseerde Binnenhof, dat al vele jaren niet is aangepast.

Dezelfde architect als die de kerkzaal heeft aangepast, Annekoos Littel, heeft een plan uitgewerkt samen met een aantal leden van de PGL die ook lid zijn van ons bestuur. Dat heeft geleid tot een uitgewerkt plan.

Helaas zijn de kosten van dit plan een probleem gebleken. De kosten zijn, mede door de sterk verhoogde bouwkosten, zodanig dat de Algemene Kerkenraad niet akkoord is gegaan met de verbouwing.

Onze stichting kan bijdragen aan de verbouwing. De kosten zijn echter zodanig dat wij maar een relatief beperkte bijdragen kunnen leveren. Wij zullen ons dus neer moeten leggen bij het nu niet uitvoeren van de verbouwing.

Dat neemt evenwel niet weg dat voor een goed multifunctioneel gebruik De Binnenhof verbouwd zal moeten worden. In die zin zal de stichting de vinger aan de pols houden om te bezien welke mogelijkheden er nu nog wel zijn.



1923

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



De geschiedenis van de Dorpskerk

Wij vervolgen de geschiedenis van de Dorpskerk waar wij in de vorige nieuwsbrief zijn gebleven.

Op zondag 9 augustus 1693 verwoeste een brand de kerk en de inboedel. De Leidse bouwmeester Jacobus Roman kreeg de leiding over de herbouw. Daarbij is het onduidelijk of hij van het oorspronkelijke ontwerp afweek.

Afwijkingen in later eeuwen zijn wel te traceren. In de Franse tijd, in 1797, werden de gebrandschilderde ramen, geschonken door de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland en de steden Delft, Dordrecht, Gouda, Haarlem en Leiden, weggehaald omdat er wapenvoorstellingen op stonden. Gewoon glas-in-lood kwam ervoor in de plaats. Onbekend is waar de ramen zijn gebrandschilderde ramen zijn gebleven. Ook het boven de ingang gebeeldhouwde wapen van Leiden werd verwijderd.

De herenbank bleef gespaard doordat de timmerman het bovenstuk met de afbeelding van het Leidse wapen verborg. Op het achterschot staat nu weer het 'bouwjaar' van de bank, 1697, in Romeinse cijfers, geflankeerd door de wapens van vier burgemeesters van de Sleutelstad.

In 1806 werden de fraai gemetselde raamtraceringen vervangen door eiken, boogvormige vensters met gewoon vensterglas. In 1865 moest de vervallen koepel worden afgebroken. Architect Zwijser liet de muren verhogen en zette er een achtkantig tentdak met driehoekige frontons op, bekroond door een lantaarn met klok en uurwerk. De fraaie ingangspartij werd vervangen door een portaal. "In 1865 verminkt", werd later ferm in het Monumentenregister vermeld.

De gemeente groeide en in 1927 werd een galerij gebouwd. Het orgel moest daarom verhuizen naar boven de preekstoel. Later kwam het op de galerij te staan. In de klokkentoren is nog te zien waar de opening in de muur is dichtgemaakt. Het orgel was in 1896 gebouwd door de Leidse orgelmaker J. van Gelder en telt acht registers.

Dak en toren werden in 1959 gerestaureerd en na alle ingrepen was het in 1968 tijd voor een algeheel herstel, waarbij vroegere wijzigingen gedeeltelijk weer werden weggewist. Het interieur werd echter volledig vernieuwd en een koperen kroon maakte plaats voor een lamp van Venetiaans glas. Voor het schoonhouden van de lamp hoefde men geen halsbrekende toeren uit te halen. Achter de koepel gaat een katrol schuil waarmee men het gevaarte kon laten zakken.

In september 1999 kwam daar ook het nieuwe verenigingsgebouw gereed, De Binnenhof, die met de kerk verbonden werd door de benedenverdieping van de kosterswoning en de consistoriekamer tot hal om te bouwen. De bovenverdieping van het kostershuis wordt nog bewoond.

(bron: Digibron, Reformatorisch Dagblad 22 februari 2001)



De Stichting biedt wijn en kaarsen aan

Wederom wil ik toch vermelden dat de stichting nog steeds wijn en een kaars aanbiedt.

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Wij vernamen van een Vriend dat hij de witte wijn veelvuldig drinkt en ook cadeau doet. Zo goed is die wijn dus. Ook over de (nieuwe) rode wijn horen wij veel goede geluiden. Onze 'Eglise du Village' rood kost € 8,90 per fles. Een doos van 6 flessen kost € 50. Onze voortreffelijke 'Eglise du Village' wit kost ook € 8,90 per fles. Een doos van 6 flessen kost € 50. Nu de avonden langer is gezellig om een kaars met de afbeelding van de kerk aan te steken. Deze is te koop voor € 10 per stuk.

De wijn en de kaarsen kunnen besteld worden bij Bert van Viegen onder telefoonnummer 06-22458228 of Aad Luiten onder telefoonnummer 06-53812291.

Op de Erfgoeddag op 15 april en Open Monumentendag op 9 september zijn de wijn en de kaars ook in de kerk te koop.

Uw bijdrage voor 2023

Onze penningmeester geeft aan dat hij graag uw bijdrage voor 2023 nu al ontvangt. Dan kan de Stichting plannen maken voor dit jaar.

U kunt uw bijdragen overmaken op IBAN-nummer: NL 27 RABO 0343 4095 42 ten name van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam.

Als vriend willen wij u verzoeken minimaal € 25 over te maken. Als donateur is er geen minimaal bedrag maar wij zijn natuurlijk blij met ieder bedrag.

Wij willen u nogmaals wijzen op het feit dat onze Stichting als culturele ANBI wordt gezien door de fiscus waardoor uw gift boven het fiscale drempelbedrag voor 125% aftrekbaar is.

Wilt u fiscaal nog gunstiger uit zijn dan kan dat met een periodieke gift. Die is zowel voor de Stichting als voor u het meest gunstig.

Een toelichting staat op de website maar u kan ook contact opnemen met de penningmeester.

Agenda

15 april 10.00 – 16.00 uur: Erfgoeddag . Een open kerk met muziek.

3 mei om 20.00 uur: *Leidschendam tijdens de oorlogsjaren*. Een lezing met unieke foto's en filmbeelden van Leidschendam en de regio gedurende de Tweede Wereldoorlog. Wij zullen u hiervoor nog apart een uitnodiging sturen.

Open Monumentendag is dit jaar op 9 september van 10.00 – 16.00 uur.