

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Nieuwsbrief voor Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam

Nieuwsbrief 8 van september 2022

Beste vrienden en donateurs,

Inmiddels lijkt het leven na corona weer zijn normale loop te nemen. In het komende najaar zal in de Dorpskerk dan ook weer het nodige op het programma staan. Wij hopen dat een en ander niet opnieuw gedwarsboomd wordt door een hernieuwde aanval van het virus.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:

- Terugblik op de formele heropening van de kerkzaal op 30 juni.
- Dorpskerk open op 10 september in het kader van Open Monumentendag.
- Eerste Vriendendag op 17 november.
- Een stukje geschiedenis van de Dorpskerk
- De stand van zaken verdere verbouwingsplannen.
- De Stichting biedt nog steeds wijn en een kaars aan
- Uw bijdrage voor 2022 al betaald?
- Agenda.

Terugblik op de formele heropening van de kerkzaal op 30 juni

Op donderdag 30 juni werd in de avond met een bijeenkomst de herinrichting van de kerkzaal van de Dorpskerk afgerond. Het was een project, dat een aantal jaren heeft geduurd. De eerste gesprekken over aanpassingen in het meubilair werden al in 2017 gevoerd en de eerste stappen zijn in 2020 gezet met de plaatsing van nieuwe tafels en een jaar later volgden ook de stoelen. Door de Coronapandemie ontstond behoefte aan verbetering van de digitale mogelijkheden om kerkdiensten en bijeenkomsten te volgen en heeft ook op dit vlak een aanzienlijke upgrade van geluid en beeld plaatsgevonden. Tenslotte is begin 2022 ook de verlichting vernieuwd.

De Stichting Vrienden van de Dorpskerk en de wijkkerkenraad Vlietwijk organiseerden een feestelijke bijeenkomst voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de herinrichting. In een kort programma met een lezing over het ontstaan van onze kerk en een prestatie in beeld van de ontwikkeling van de Dorpskerk van 1650 tot 2022 volgde muziek met onder andere Bohemian Rhapsody van Queen op het orgel. Er was er gelegenheid rond te kijken, werden de mogelijkheden van de nieuwe verlichting gedemonstreerd. Daarna konden wij met elkaar het glas te heffen. Er waren wel zo'n 50 aanwezigen.

De inrichting van de Dorpskerk biedt anno 2022 veel mogelijkheden om het gebouw voor verschillende doeleinden te gebruiken en zo kan het gebouw een levend onderdeel zijn en blijven van de Leidschendamse gemeenschap.

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Op zaterdag 10 september is de Dorpskerk open in het kader van Open Monumentendag

Tijdens Open Monumentendag zullen in Voorburg en Leidschendam vele historische gebouwen geopend en te bezichtigen zijn.

Ook de Dorpskerk is geopend. Het thema van deze Open Monumentendag is Duurzaamheid. Met onze nieuwe LED-verlichting doen wij er zeker aan mee. De bestuursleden zullen in de kerkzaal aanwezig zijn. Er zullen objecten uit de collectie van Johan van Reisen tentoongesteld worden.

Buiten zijn er ook activiteiten, die worden georganiseerd door de activiteitencommissie van de Kerk. Ook zal de toren opengesteld zijn.

Dit is dus de kans om van bovenuit de kerk het sluisgebied te bekijken.

De eerste Vriendendag op 17 november

Al twee jaar stond die de op de planning: onze Vriendendag. Twee maal moest die worden afgelast.

Nu hebben wij er goede hoop op dat op 17 november de Vriendendag wel doorgang kan vinden.

Wij zullen u tijdig van het programma op de hoogte stellen. Wij hopen dat het net zo'n groot succes zal worden als de bijeenkomst op 30 juni.

De geschiedenis van de Dorpskerk

De inwoners van Leidschendam zijn "seer weinigh in de christelijke religie gefondeert." De gevolgen zijn ernaar: ze leiden "een rou en ingeschicht leven." Ds. N. Martini dacht dat "gebreecke van den Kercken-dienst" de oorzaak van deze jammerlijke toestand was. Leidschendam moest een kerk krijgen. Zo bouwde men de Dorpskerk, bijgenaamd de Peperbus.

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Ds. Martini stond vanaf 1619 in de Banne van Stompwijk en zette zich in voor de bouw van een "waardigen Tempel", zodat niet alleen in Wilsveen, maar ook "op de Leydtschendam mochte gepredijckt werden", niet alleen voor de 'rauwe' inwoners van het dorp aan de Vliet, maar ook "ten aensien van den reysenden man op dat deselve oic der sondachs wachtende op d' openinge van de schuttinge (sluis, LV) in den rechten Goode-dienst souden mogen geoeffent worden."

Zo geschiedde het. Op 7 juni 1620, met Pinksteren, werd in een achterkamer van herberg De Arcke, op de plaats van de huidige rooms-katholieke kerk, de eerste gereformeerde dienst gehouden. In 1637 begon men geld te verzamelen voor kerkbouw en twee jaar later werd mr. Arent van 's-Gravensande met de uitvoering belast. Hij was toen nog maar pas stadsbouwmeester in Leiden (1638-1655), waar hij de Lakenhal en de Marekerk tot stand bracht.

Op 19 oktober 1646 werd in Leidschendam het "metselen ende leggen van de fondamenten van de nieuwen kerck in 't openbaer besteet." Het leggen van de eerste steen volgde in 1647 en op 4 mei 1652 inspecteerden de Leidse burgemeesters het "laetst metselwerck", terwijl ze op dezelfde dag het hout en ijzerwerk van de kap aanbesteedden.

De kerk kreeg ook een weerhaan, op voorwaarde dat daarop het stadswapen van Leiden afgebeeld zou worden. De hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de steden Delft, Dordrecht, Gouda, Haarlem en Leiden schonken gebrandschilderde ramen.

In 1653 was de kerk klaar, "ende opten 2 Nov. is de eerste predicatie bij deselve N. Martini gedaen in de Nieuwe Kercke aldaer, ende den Here om sijn segen gebeden." Het bedehuis was de laatste in een serie van tien rondbouwwerken die na de Reformatie werden gebouwd.

Veertig jaar gingen de stammen van Leidschendam op naar dit kerkgebouw. Van 1663-1664 stond ds. Petrus van der Hagen er. Hoewel hij maar dertig jaar werd, bleef zijn naam bekend door zijn geschriften, die nogal wat herdrukken beleefden, zoals verklaringen van de Heidelberger Catechismus en de Filippenzenbrief.

Op zondag 9 augustus 1693 ontstond brand in een kotje achter de kerk. De vuurzee legde in een paar uur tijd het kerkgebouw, zeventien huizen en een aantal schuren, stallen en hooibergen in de as. Van de inboedel van de kerk kon niets gered worden. Het diaconiegeld was tot één klomp samengesmolten. "Door deze Brand is een groot zieraad van Leydtschendam weggenomen", noteerde ds. C. van der Linden in het Kerckenraitsbouck over het droevig lot dat het bedehuis trof. Om de herbouw te kunnen bekostigen, werd een loterij uitgeschreven. De Leidse bouwmeester Jacobus Roman kreeg de leiding van de bouw. Het is niet na te gaan of hij op onderdelen van het oorspronkelijke ontwerp is afgeweken.

(bron: Digibron, Reformatorisch Dagblad 22 februari 2001)

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Verdere verbouwingsplannen

Wij hebben u eerder op de hoogte gebracht van de verbouwplannen van de Binnenhof. Bij een gemoderniseerde kerkzaal past immers een gemoderniseerde Binnenhof.

Het helder uitgewerkte plan voor een nieuwe inrichting is door de Algemene Kerkenraad niet akkoord bevonden om budgettaire reden.

Wij moeten dus de verdere ontwikkelingen afwachten.

De Stichting biedt wijn en kaarsen aan

U bent wellicht al bekend met het feit dat de Stichting al enige tijd wijn in de aanbieding.

Onze veel geprezen 'Eglise du Village' rood kost € 8.90 per fles. Een doos van 6 flessen kost € 50.

Onze voortreffelijke 'Eglise du Village' wit kost ook € 8,90 per fles. Een doos van 6 flessen kost € 50.

Nu de avonden langer is gezellig om een kaars met de afbeelding van de kerk aan te steken. Deze is te koop voor € 10 per stuk.

De wijn en de kaarsen kunnen besteld worden bij Bert van Viegen onder telefoonnummer 06-22458228 of Aad Luiten onder telefoonnummer 06-53812291.

Op Open Monumentendag op 10 september zijn de wijn en de kaars ook in de kerk te koop.

Uw bijdrage voor 2022

Onze penningmeester heeft de al ontvangen bijdragen voor 2022 verwerkt. Dank aan alle vrienden en donateurs, die de bijdrage al hebben voldaan.

Er zijn echter een aantal vrienden/donateurs van wie de bijdrage over 2022 niet is ontvangen.

Graag zou onze penningmeester uw bijdrage als vriend of donateur voor 2022 nog ontvangen. Dat kan op IBAN-nummer: NL 27 RABO 0343 4095 42 ten name van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam.

Als vriend willen wij u verzoeken minimaal € 25 over te maken. Als donateur is er geen minimaal bedrag maar wij zijn natuurlijk blij met ieder bedrag.

Om het u extra makkelijk te maken kunt u ook gebruik maken van de bijgaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=NvcXrUJQQfiBktO9R3gLyg>

U kunt deze link kopiëren in uw browser en u kunt dan gelijk betalen.

Wij willen u nogmaals wijzen op het feit dat onze Stichting als culturele ANBI wordt gezien door de fiscus waardoor uw gift boven het fiscale drempelbedrag voor 125% aftrekbaar is.

Wilt u fiscaal nog gunstiger uit zijn dan kan dat met een periodieke gift. Die is zowel voor de Stichting als voor u het meest gunstig.

Een toelichting staat op de website maar u kan ook contact opnemen met de penningmeester.

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam



Agenda

Op 10 september vindt de Open Monumentendag plaats. In de kerkzaal zullen objecten uit de collectie van Johan van Reisen te zien zijn. Buiten zijn er activiteiten van de Activiteitencommissie en de kerktoren is te beklimmen.

20 oktober Erfgoed Leidschendam verzorgt een lezing door een bekende historicus.

Op 27 oktober om 20.30 uur zal in het kader van Veurklassiek het Ensemble Black Pensil optreden. Het Ensemble speelt onder andere werken van Monteverdi, Di Lasso en Gallus. De kosten zijn € 19,00.

Op 17 november in de avond zal de eerste Vriendendag van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk plaatsvinden.



1930